



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ  
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ (1989)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ  
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,  
15310 Αγία Παρασκευή Αττικής  
Τηλ: 210 6503001, fax: 210 6503050

Αγ. Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

## ΨΗΦΙΣΜΑ

### Γενικής Συνέλευσης Ερευνητών Δημοκρίτου

Ο ΥπΑν μόλις πριν τρεις μήνες αγνοούσε ότι τα Ερευνητικά Κέντρα έχουν υποστεί αλλεπάλληλες αξιολογήσεις, όπως έγινε φανερό από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στις 16/3/2009. Φαίνεται λοιπόν ότι στο σύντομο διάστημα που μεσολάβησε, μελέτησε και ανέλυσε τις αξιολογήσεις του 2005, ίσως και παλαιότερες και επέλεξε να προβεί σε αιφνίδια ανακοίνωση διαλύσεων/συγχωνεύσεων /ανακατατάξεων /μετακινήσεων Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, στο πλαίσιο συνεδριάσεων της Κυβερνητικής Οικονομικής Επιτροπής. Η ανακοίνωση αυτή έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, καθ' ότι δεν προηγήθηκε καμία απολύτως συζήτηση σε κανένα επίπεδο της Ερευνητικής κοινότητας.

Μέγα επίτευγμα σύμφωνα με την ανακοίνωση θα είναι η «εξοικονόμηση πόρων» από τη λειτουργία των ΔΣ των Ερευνητικών Κέντρων! Σε αντίθεση με τα ανακοινωθέντα, ζητούμενο προφανώς δεν είναι η εξοικονόμηση πόρων. Είναι αδιανόητο να αγνοούν στο ΥπΑν ότι η οικονομία που αναμένεται να επιτευχθεί αφορά στους μισθούς των σχετικά ολιγάριθμων Δ/ντών που «καταργούνται» και οι οποίοι δεν μισθοδοτούνται ήδη είτε ως Ερευνητές είτε ως Μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς και το ότι τα Μέλη ΔΣ των ΝΠΔΔ δεν λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ΔΣ. Πρόκειται δηλαδή για ψυχία, ιδιαίτερα εάν αντιπαραβάλλει κανείς το τεράστιο κόστος μίας έστω φυσικής μετακίνησης Ινστιτούτου, που θα απαιτηθεί από την αναδιάταξη του Ιστού.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία υποδεικνύει ότι τα τελευταία χρόνια όλες οι παρεμβάσεις των κυβερνήσεων στο χώρο της έρευνας, όχι μόνο δεν έχουν αποδώσει αλλά απεναντίας έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα (π.χ. Νόμος Παυλόπουλου, θεσμικό πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογία, Ν. 3653/2008).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εμφανής η προχειρότητα με την οποία εξαγγέλλεται η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού, δεδομένου ότι:

- Δεν υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη (όπως φάνηκε από τη συνέντευξη τύπου των ΥπΑΝ και ΓΓΕΤ στις 11/6/2009) και επομένως τα κόστη μεταφοράς εγκαταστάσεων, εξοπλισμού είναι άγνωστα.
- Δεν υπάρχει αποτίμηση του ερευνητικού κόστους των εξαγγελιών αυτών για την Ελλάδα, δεδομένου ότι αυτού του είδους οι μετακινήσεις θα υπονομεύσουν την ομαλή εκτέλεση ερευνητικών έργων, που χρηματοδοτούνται από τη ΕΕ ή /και άλλους φορείς.

- Η κατάργηση των πολυθεματικών Ερευνητικών Κέντρων αντίκειται στη Διεθνή ερευνητική πρακτική, η οποία προωθεί τη διαθεματική Έρευνα. Για μία ακόμη φορά η Ελλάδα πρωτοστατεί στην οπισθοδρόμηση!
- Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι εξαγγέλλονται μετακινήσεις ή/και συγχωνεύσεις Ινστιτούτων με άσχετα μεταξύ τους γνωστικά αντικείμενα έρευνας, λόγω κάποιας κοινής ρίζας λέξης που πιθανώς υπάρχει στον τίτλο τους.

Με βάση τα παραπάνω οι Ερευνητές του ΕΚΕΦΕ «Δ» οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι ο στόχος των ανακατατάξεων που ανακοινώθηκαν δεν είναι η βελτιστοποίηση της δομής του ερευνητικού ιστού και η αύξηση της απόδοσης της έρευνας, αλλά η συρρίκνωση της ερευνητικής προσπάθειας.

Στη λογική των σχεδιαστών είναι προφανώς και η μετατροπή των Ερευνητικών Κέντρων που είναι ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ, αλλοιώνοντας την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία της Έρευνας, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Παιδεία και μαζί αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανόδου του πολιτιστικού και βιοτικού επιπέδου της Χώρας. Επί πλέον η έλλειψη διαβούλευσης και διαφάνειας στη διαδικασία των αποφάσεων έχει ως αποτέλεσμα την προώθηση ποικίλων συμφερόντων συγκεκριμένων κύκλων και προσώπων εις βάρος της ευρύτερης ερευνητικής κοινότητας.

Οι Ερευνητές του ΕΚΕΦΕ «Δ» είμαστε πλήρως και απολύτως αντίθετοι με τη σχεδιαζόμενη υποβάθμιση του Δημόσιου χαρακτήρα της Έρευνας. Θα αντισταθούμε με κάθε νόμιμο μέσον σε οιαδήποτε προσπάθεια του ΥπΑν να τροποποιήσει επί τα χείρω το εργασιακό καθεστώς Φορέων ή/και Εργαζομένων.

Καλούμε τον ΥπΑν να διαβουλευθεί επιτέλους - και άνευ προειλημμένων αποφάσεων - με τα θεσμοθετημένα Όργανα των Εργαζομένων στην Έρευνα, ώστε να προσεγγιστεί ορθολογικά η βέλτιστη διάταξη του Ερευνητικού Ιστού, αλλά και να επιλυθούν τα χρονίζοντα και πολλακίς επισημανθέντα προβλήματα της Έρευνας στην Ελλάδα. Η ΓΓΕΤ έχει επανειλημμένα υποσχεθεί το άνοιγμα του διαλόγου με βάση θεματικές ημερίδες, που θα οργάνωνε και τα συμπεράσματα των οποίων θα αποτελούσαν τη βάση για τη χάραξη εθνικών προτεραιοτήτων και αναδιάρθρωσης του Εθνικού Ερευνητικού Ιστού (και όχι μόνο του Νομού Αττικής). Ακόμη περιμένουμε...

Τελειώνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε πόσο τελικά επίκαιρα είναι τα λόγια του μεγάλου και διεθνούς φήμης Ερευνητή Γ. Παπανικολάου παρ' ότι ελέχθησαν το 1915:

*«Αν έρθω στην Ελλάδα φοβάμαι ότι θα χαθώ. Ο Αμερικάνος ή ο Ευρωπαίος, όταν του πω ότι είμαι επιστήμων και δεν κάμνω τίποτα άλλο από το να ερευνώ, με θεωρεί όχι μόνο ως χρήσιμο στοιχείο αλλά ως κάτι ανώτερο από τους κοινούς ανθρώπους. Ο Έλληνα με θεωρεί απεναντίας ως ένα άχρηστο ον, και όχι μόνο άχρηστον αλλά και επικίνδυνον. Αυτή είναι η εικόνα ενός κράτους σάπιου, ανίκανου να δημιουργήσει κάτι τι και να συνεισφέρει στη γενική πρόοδο της ανθρωπότητας. Όλα ξένα, όλα κλεμμένα. Όλα κατά μίμησην. Δεν είναι ντροπή;»*