

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ»

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Αγία Παρασκευή-Αττική

Αριθμ. Μητρώου 09/03
Ημερομ. 24/7/09

Αξιότιμο Υπουργό Ανάπτυξης
κ. Κ. Χατζηδάκη
Υπουργείο Ανάπτυξης

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

τα μέλη του ΔΣ της Ενώσεως μας επιθυμούν να εκφράσουν τη γνώμη τους ,για το νέο Νόμο 'Ερευνας και Τεχνολογίας που προωθεί το ΥΠΙΑΝ. Τα μέλη της Ενώσεως μας, είμαστε οι πρωτεργάτες και θεμελιωτές του πρώτου και μεγαλύτερου Ερευνητικού Κέντρου της χώρας .Είμαστε αυτοί που πρώτοι στελέχωσαν ,εδώ και 50 χρόνια, το νεοιδρυθισώμενο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος» μετέπειτα Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», ένα Πολυκλαδικό Κέντρο θετικών Επιστημών από της ιδρύσεως του. Παρά το νέο της ηλικίας των επιστημόνων του, το έκτισαν απαρχής και ανέπτυξαν ένα Ερευνητικό Κέντρο που έστεκε ισάξια προς τα περισσότερα Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού, με σπουδαία ερευνητική απόδοση , ιδρύοντας και δίνοντας επίσης και Μεταπτυχιακά διπλώματα με παρακολούθηση μαθημάτων, δια μέσου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως Νόμος ορίζει, σε πτυχιούχους θετικών επιστημών.

Αυτό το γενικό curriculum vitae των παλαιών επιστημόνων του Κέντρου σας το εκθέτουμε για να διαπιστώσετε ότι η προϊστορία μας (ως οι πραγματικοί ιδρυτές του Κέντρου) και η μεγάλη μας πείρα , πιστεύουμε ότι μας δίνουν το δικαίωμα να εκφράσουμε την άποψη μας , δεδομένου ότι για μας , η ίδρυση του «Δημόκριτου» αποτέλεσε σκοπό ζωής.

Σε περίπτωση που υπάρχει βασικός λόγος , π.χ., μικρά ανεξάρτητα Ινστιτούτα με συναφή θέματα, τότε μπορεί να ενωθούν , εφόσον συνηγορούν και άλλοι παράγοντες.

Όμως ,στη περίπτωση μεγάλων πολυκλαδικών Ερευνητικών Κέντρων με πολύ σοβαρή ερευνητική απόδοση, η σύμπτυξη αυτή θα σημαίνει ~~οπισθοδρόμηση της έρευνας, μεγάλη σπατάλη χρημάτων για τη~~ μεταφορά μεγάλων εγκαταστάσεων και οργάνων από το ένα Κέντρο στο άλλο, στέρηση αυτών των οργάνων από τα άλλα Ινστιτούτα των Κέντρων, σπατάλη μεγάλου χρόνου για απεγκατάσταση και εκ νέου εγκατάσταση και χρόνος τεράστιος για προσαρμογή.

Ως γνωστό, οι Φυσικές Επιστήμες τώρα αλληλοκαλύπτονται και αν λάβουμε υπ' όψιν μας το μεγάλο πολυκλαδικό Κέντρο του «Δ» θα δούμε ότι μεγάλο μέρος της έρευνας του βασίζεται στη συνεργασία των διαφόρων Ινστιτούτων π.χ. Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών με προγράμματα των Ινστιτούτων Χημείας και Βιολογίας.

Η σύμπτυξη ορισμένων Ινστιτούτων, θα έχει βέβαια ως επακόλουθο την μείωση του αριθμού των Διευθυντών με αντίστοιχη οικονομία κατά την άποψη του κ. Υπουργού και του κ. Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας. Δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε οικονομία, σε σχέση με τη βλάβη που θα επέλθει στα ερευνητικά προγράμματα και στα Κέντρα Ερευνών.

Αφού διαβάσαμε στις εφημερίδες τις απόψεις του κ. Υπουργού και του κ. Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας, θα προτείναμε οι συγχωνεύσεις που θα γίνουν, να γίνουν μετά από συσκέψεις του ΑΣΕΤ από κοινού με τους αρμόδιους ερευνητές των Ινστιτούτων, διότι το ΑΣΕΤ είναι εκτός των Ερευνητικών Κέντρων, αποτελείται από Καθηγητές των Πανεπιστημίων που επομένως δεν έχουν άμεση γνώση των ερευνητικών προγραμμάτων και δομών των Ερευνητικών και μάλιστα πολυκλαδικών Κέντρων, ως εκ τούτου η άποψη του ΑΣΕΤ είναι κυρίως θεωρητική.

Όσον αφορά το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» η απόσπαση του Ινστιτούτου Βιολογίας, ένα από τα μεγαλύτερα Ινστιτούτα του Κέντρου, με σοβαρότατη ερευνητική απόδοση και αναγνωρισμένο από την διεθνή επιστημονική κοινότητα, θα αποτελέσει μια πολύ σοβαρή αποδυνάμωση του Κέντρου και μείωση του, χωρίς αντίστοιχο όφελος για τη χώρα. Επίσης ο «Δημόκριτος» όλα τα χρόνια λειτουργίας του τόσο υπό την αρχική του μορφή ως ΚΠΕΔ, όσο και μετέπειτα ως ΕΚΕΦΕ «Δ», υπήρξε και είναι πρωτοπόρος στην επιστημονική έρευνα υψηλής στάθμης έχοντας συμβάλει σε θέματα περιβάλλοντος (ραδιενέργεια κλπ.), υγείας (παραγωγή ραδιοφαρμάκων) κλπ.,

Καλό θα ήταν να απόκτηση ξανά ο «Δ» την ιδιαιτερότητα του ως ειδικό Πυρηνικό Κέντρο με εξειδικευμένη γνώση επί των θεμάτων αυτών, προς όφελος της χώρας (π.χ. περίπτωση Τσέρνομπιλ).

Παρακαλούμε, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, να γίνει επανεκτίμηση του όλου προβλήματος, πριν γίνει ακόμη μια φορά ανεπανόρθωτη βλάβη στο πεδίο της Έρευνας στην Ελλάδα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως μας, είμαστε στη διάθεσή σας, αν θέλετε περισσότερες διευκρινήσεις από αυτούς που ίδρυσαν το πρώτο και μεγαλύτερο Ερευνητικό Κέντρο της Χώρας.

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καίτη Δασίου

Δρ. Βιολογίας-Ραδιοφαρμακοποιός



Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σουζάνα Κωτσάκη-Δανάλη

Δρ. Πυρηνικής Φυσικής-

Περιβ/λογος